

# BÚC TRanh CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI



IN: Với sự hy sinh cao cả, lòng Từ Bi rộng lớn và một ý chí dũng mãnh của Đức Phật, có thể tần dương hay quan niệm Ngài là vị nhân trên tất cả những vĩ nhân, siêu nhân đứng trên mọi siêu nhân.



1. Trước khi giáng trần, Thái tử Tất-đạt-đa (Siddhaththa) đã trải qua nhiều kiếp tu hành chung quanh Biển-fát, hiện là Hồ Minh, an trú tại cung trại Dâu-suất. Theo lời thỉnh cầu của Phạm Thiên và Tú Đại Thiên Vương, Bồ-tát giáng trần.

2. Một hôm trong thành Kapilavastu (nay là Nepal) có lão hậ

Tinh Tú, Hoàng hậu Mayà Hay Mahāmāyā (Ma Da) cùng Tịnh Phu vương Sudhodana họ Cố-dam (Gautama) là một long chủ tộc Shaka (Thích-ca), tri vị tại thành

Cá-la-là-vé (Kapilavastu), sau khi đăng hương hoa cúng kiến trong cung điện rồi, ra ngõ mòn bộ thi thức ăn, đỗ mục cho dân bẩn cung.

3. Hoàng hậu Maya nằm mộng thấy một con voi trắng 6 hàu từ núi vàng, nói bậc đèn và mang cho bà một cảnh hoa sen, từ đó bà mang thai.

4. Trên đường về quê mẹ, Hoàng hậu Ma-da ghé qua vùng Lân-ni và bà sinh Thái tử ở đó, nhằm vào ngày trăng tròn tháng 4 Âm lịch, năm 624 trước Tây lịch.

5. Vua Tịnh Phu vui mừng khôn xiết mời các vị tiên tri đến xem tướng Thái tử. Trong số ấy, có đạo sĩ tên A-tù-dà tên Hy Mã Lập.

6. Đạo sĩ A-tù-dà nghe tin Thái tử ra đời nên xuống đất xem tướng Thái tử. Trong số ấy, có đạo sĩ tên A-tù-dà tên Hy Mã Lập.

7. Tại buổi lễ Hỷ diễn, trong lúc mọi người mãi mê

đang sờ vú mừng rộn rã khóc khóc. Vui vì bậc

Đại Thánh xuất hiện, nhưng khóc vì bần thần đడ

điều rằng: "Ta là bậc chí tôn cao quý nhất trên đời".

Đại Thánh.



12. Ngài đã ra đi, nhưng sau đó quay lại nhìn nàng và con lần cuối, nhớ một số vỗ về, an ủi: Hồi thiền, bao nhì và hoảng sợ, hãy cố nén đau thương. Ta sẽ trả khi tìm thấy.

13. Thái tử cởi cõi ngủ Kiền-trác dần theo người hầu cận Xa-nặc vượt dòng sông Anoma trong đêm tối.

14. Qua khởi động sóng, Thái tử cởi bỏ hoàng bào, dùng kiết tóc và bão Xa-nặc cõi ngủ về bão lái phu vàng, một thân mảnh hưng vẻ Hy-ni-lập son quyết chí lùi đại cửa khổ chúng sinh. Sau khi xuất ga Thái tử theo học với hai vị đạo sĩ Alas-Kalama và Uddaka-Camputta trong 5 năm

nhưng chưa thấy sự Gác Ngộ.

15. Tiếp theo là cùng với 5 anh em Kiều Trần Như học tu trong sáu năm khổ hạnh ròng già, thân thể chỉ còn da bọc xương mà ý đạp vẫn chưa sáng. Đến khi nghe Trời dạy học với hai vị đạo sĩ Alas-Kalama và Uddaka-Camputta trong 5 năm

nhưng chưa thấy sự Gác Ngộ.

16. Mục nữ Tu Xà (Sujata) dâng bắt súp cua cúng, Thái tử uống vong thỉnh thần minh mẫn, và nhận thêm bộ cõi kiết tướng làm gối ngồi thiền từ một nòng đan trong vùng, trước

17. Ngài néo kát xuống sông Ni-lên-thien và nguyện rằng: "Nhà ta có thể chứng đắc Phật quả thi khi ta ném cái kát này xuống sông, nó trời ngực đồng nước". Nói xong Ngài ném cái kát xuống sông, cái kát ném lên nước và trời ngực đồng,

18. Ma vương cùng với ma binh vây quanh quấy phá dữ dội, nhưng Thái tử vẫn không nêu nòng, nết lòng an trú trong yên định. Ma vương cảm phục và cúi đầu lễ.

19. Ba nàng con của Ma vương dùng sắc đẹp và những điều múa cõi Bồ Đề. Mỗi lần gặp thời tiết xấu, rắn mắng và đang đầu và thân chen chúc, hòe vệ ngồi an hàng Sĩ Đạt-hà hoàn thành ước nguyện.

20. Trong thời gian Đức Phật tham thiền nhập định dưới cõi Bồ Đề. Mỗi lần gặp thời tiết xấu, rắn mắng và đang đầu và thân chen chúc, hòe vệ ngồi an hàng Sĩ Đạt-hà hoàn thành ước nguyện.

21. Vào ngày mùng 8 tháng 12 Âm lịch, khi sao mai vào mọc, Thái tử giác ngộ bốn chân lý: Khô, Tập, Diệt, Đạo và chứng quả rực rỡ. Ngài không còn là một người thường nữa. Ngài đã giác ngộ chân lý. Bây giờ Ngài là Phật. Ngài đã đặt được mục đích giải thoát.



24. Trước tiên, Ngài đến Lộc Uyển tìm 5 anh em Kiều Trần Như là những bạn đồng tu khổ hạnh trước kia để chuyển Bánh xe Pháp vị Thiện lai Ty Kheo: "Không làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy".

25. Vào ngày rằm tháng sáu, Đức Phật giáo giở cho 250 vị Thiện lai Ty Kheo: "Không làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy".

26. Trên con đường thực hiện hạnh nguyện độ sinh, Đức Phật không quên ngôi chùa và hoàng thành quốc thủ. Sau kia thành Đa Da Đà là đền Đức Phật trong núi vùi mùng khôn viết. Nàng đã hành điệu báo như khi người hận của mình đã chửi và đe dọa muôn người quỵ ngulu. Nhân đó, Đức Phật cũng thuật pháp đàm chia năng trở thành một trong những vị Tỳ Kheo Ni đầu tiên của Phật giáo.

27. Giết nước mắt rõ rà sau nhiều năm xa vắng đợi chờ, công chúa Da Da Đà muốn con mình thừa hưởng già tài của

Đức Phật đến thăm, rồi trao binh hilt cho Nan-dà. Nàng bảo con dii Phật để được thừa hưởng phẩm

giá quý nhất cuộc đời, Đức Phật đã khai hilt và cho La Hầu La và dũng dày ra vé. Nan-dà ôm binh hilt theo Phật về

Thị xã. Về đến nơi, Phật khuyên chàng xúi già, Nan-dà

mìn cõi nhận lỗi, nhưng rất hổ khố. Đức Phật đã dùng thần thông đưa Nan-dà lên các cõi trời rồi xướng các cảnh địa ngục. Nan-dà thấy thế mỗi nỗi lục tu tập, sau đó chứng

đắc quả A La Hán.

30. Trên giường bệnh, Vua Tịnh Phu lại lệnh Đức Phật về thăm và giáng phép cho nghe. Đức Vua sau 7 ngày tết hung pháp lợp đàc quái A La Hán, đã hòng hò trong định tĩnh, nhắc nhở hàng đt về tám

31. Vào mùa an cư thứ 7, Đức Phật đã lên cung trại Tissa (Đà Lợi) rất đông; hàng đt từ xuất gia và tài gác cung mùng đón

32. Từ cung trại Đà Lợi trở về, chư Thiên đưa tiền Ngài

33. Sau bùa thợ trai tại nhà ông Thuần Đà, Đức Phật nhận thấy tám thân từ đt là vò thường huyền mộng, như một cõi xe

Đức Phật nhập Niết bàn, không một lúu nán Ngao lóng mục đinh

tối thường là hóa độ chúng sinh đang trầm luân trong bể kh

34. Sau 49 năm thuyết pháp độ sinh, năm 544 trước Tây lịch,

chiếu sáng rực rỡ trước mắt chúng ta. Suốt một đời, từ lúc Thành đạo

đến lúc nhập Niết bàn, không một lúu nán Ngao lóng mục đinh

tối thường là hóa độ chúng sinh đang trầm luân trong bể kh

35. Đức Phật đã nhập Niết bàn, nhưng giong sáng của đt Ngao

còn chiếu sáng rực rỡ trước mắt chúng ta. Suốt một đời, từ lúc Thành

đạo đến lúc nhập Niết bàn, không một lúu nán Ngao lóng mục đinh

tối thường là hóa độ chúng sinh đang trầm luân trong bể kh

36. Đức Phật đã nhập Niết bàn, nhưng giong sáng của đt Ngao

còn chiếu sáng rực rỡ trước mắt chúng ta.